

## Geandewei

Jaargang 31 - Nummer 13

### Diaconie

Diaconie: NL33RABO03461.34.455

Kerk: NL23RABO03461.06.796

### Uit de gemeente

#### Bloemendienst

7 juli: Atty Keegstra

21 juli: Anna Sijtsma

#### Zieken

Helaas is bij broeder Albert Boonstra slokdarmkanker geconstateerd. Op dit moment gaat het redelijk met hem en krijgt hij chemokuren en bestralingen.

#### Verjaardagen

Op 20 juli hoopt zr. R.J. van Dijk-de Vries, Ids de Beerstrjitte 32, 9143 WG uit Nes, haar 78e verjaardag te vieren

Een fijne dag gewenst en Gods zegen voor dit nieuwe levensjaar!

#### Terugblik zondag 23 juni

Op deze zondag werd er een tentdienst georganiseerd waarmee we de feestweek van Nes hebben afgesloten. Muziekvereniging Soli Deo Gloria uit Nes heeft ons daarbij muzikaal begeleidt. De opkomst was geweldig! We hebben een mooie dienst gehad en sloten af met koffie en zelfgebakken cake, taart en koekjes. We danken iedereen voor zijn/haar komst!



## **Bij de diensten**

Onze kerkdiensten worden uitgezonden via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) (zoeken op Oosternijkerk)

## **Bij de diensten: 7 juli**

Niet vergeten, de dienst van aanstaande zondag 7 juli begint om 11.00 uur. Vanwege deze tijd is er na de dienst geen koffiedrinken.

## **Bij de diensten 14 juli**

Zondag 14 juli staat de dienst in het teken van het afscheid van kinderen van de Kinderkerk. We noemen deze dienst een Overstapdienst. Het afscheid van de Kinderkerk is immers niet een punt, maar een komma. Ze worden uitgenodigd om over te stappen naar activiteiten voor de tieners. We hopen op een mooie en feestelijke dienst.

## **In memoriam Pietje Talma-Minnema**

Pietje Minnema werd geboren op 25 juli 1945 in Wie, een kleine buurtschap onder Nes, en was de derde dochter van Jan en Fokje Minnema-van der Kooi. Ze was nog niet zo heel oud toen haar ouders verhuisden naar Wierum. Pietje was muzikaal en was actief bij de drumband in Nes, ook speelde ze gitaar. Een jaar of tien geleden heeft ze nog een drumstel gekocht waar ze zich helemaal op kon uitleven. Verder was de mondharmonica een geliefd instrument. Naast de muziek, was ze ook een fervent korfbalster. Na de lagere school ging ze de huishoudschool in Dokkum. Hier heeft ze vriendinnen opgedaan waar ze tot aan haar overlijden contact mee hield.

Op 5 april 1967 is Pietje getrouwd met Johannes Talma. Ze gingen wonen aan de Ternaarderwei in Wierum. In 1968 werd zoon Henk Jan geboren en in 1972 Jan Harm. De jongens groeiden onbezorgd op.

Op 14 april 1994 kwam het gezin echter in een zware tijd. De OL 26 waar zoon Jan Harm op voer verging net boven Schiermonnikoog. Samen met hem verdrongen ook Durk Boltjes en Rochers Miedema. Een verschrikkelijk ongeluk. Pietje bleek een sterke vrouw. Ze ging niet bij de pakken neer zitten. 'Ik kin hjir wol sitten gean, mar dat jout neat.'

In 1998 trouwden Henk Jan en Alie. Zij kregen drie kinderen: Aaltje, Johannes en Monte. Wat was Pietje trots op haar beppesizzers! In die tijd brak echter opnieuw een moeilijke tijd voor Pietje met het plotselinge overlijden van haar man. Ook daar had ze het moeilijk mee. Vooral omdat ze het verdriet vanwege zijn gemis met niemand kon delen. Natuurlijk waren Henk Jan en Alie goed voor haar, maar sommige dingen deel je niet met je kinderen. Pietje was graag onder de mensen. Ze belde dagelijks met haar vriendinnen en vele anderen, met de kerstdagen gourmetten met de familie, en vaak naar de zogenaamde 'Bûnte jûn' met de jongens van de overkant van de weg.

De laatste jaren ging het echter niet zo goed meer. In mei dit jaar kwam ze in het ziekenhuis. Daarvandaan nog even thuis, maar het ging niet meer. Na een paar dagen werd ze opgenomen in het zorghotel in Dokkum en vervolgens naar De Skûle in Mitselwier. Ze hoopte de geboorte van haar oerbepesizzer nog mee te maken, maar dat is net niet gelukt. Op donderdag 13 juni is ze gestorven op de leeftijd van 78 jaar. Zaterdag 15 juni werden Johannes en Fenna trotse ouders van Jesse.

In de dienst op woensdag 19 juni hebben we stilgestaan bij Psalm 139. Een prachtige Psalm van David over de nabijheid van God. Hij kent je leven van begin tot einde, de hoogte- en

dieptepunten. Pietje geloofde in die nabijheid. Naar de kerk gaan, bidden en Bijbellezen, ze deed het niet voor de vorm. Ze drukte daarmee uit hoe belangrijk God voor haar was. Misschien mag je ook wel zeggen dat al die dingen haar dankbare antwoord vormden op de liefde en trouw van God voor haar.

We hebben God gedankt voor wie Pietje Talma-Minnema is geweest en haar toevertrouwd aan de handen van God. Hij draagt verder waar wij moeten loslaten.

### Vooruitblik

Op vrijdagavond 6 september wordt er weer regionale jeugdseizoenstart gegeven voor alle tieners van 12 tot 16 jaar. Vorige jaar bestond deze start uit de Hupertocht. Deze keer zal er een competitie slagbal gespeeld worden. Plaats waar je moet zijn is vv Anjum. Bijgaand de uitnodiging voor dit sportieve 10er-event.



### Moandeipraat(sje)

Vrijwel elke maandagochtend ben ik in It Koetshûs te vinden. Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar. Wie langs wil komen voor een (koffie)praatje is van harte welkom.  
[www.domineegeert.nl](http://www.domineegeert.nl)

*Hartelijke groet,  
Geert van Wieren*

### Kopij Geandewei

De volgende Geandewei verschijnt op 26 juli 2024, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 19 juli bij de scriba, via de mail: [scriba@pigneswierum.nl](mailto:scriba@pigneswierum.nl).