

## **Geandewei**

*Jaargang 31 - Nummer 9*

### **Erediensten**

Zie PG Oosternijkerk

### **Diaconie**

Diaconie: NL33RABO03461.34.455

Kerk: NL23RABO03461.06.796

### **Uit de gemeente**

#### **Bloemendienst**

12 mei: Reino Schroor

#### **Verjaardag**

Op 5 mei hoopt zr. W. Eelkema, Stasjonswei 12 K004, Thomashus Metslawier haar verjaardag te vieren. Een fijne dag gewenst en Gods zegen voor dit nieuwe levensjaar!

#### **Jubileum**

Op 6 mei vieren Dhr en Mevr P. Visser-C. Soepboer, de Kop 8, 9143 WP uit Nes hun 25 jarig huwelijk. Gefeliciteerd met dit jubileum!

#### **Kerkauto**

Wie geen vervoer naar de kerk heeft en toch graag de kerkdienst wil bezoeken, kan de kerkauto aanvragen. Dit kan bij Margreet Schroor tot zaterdagavond 19.00 uur via 06-36217957.

#### **Bij de diensten: Hemelvaartsdag**

Donderdag 9 mei is het Hemelvaartsdag. Op deze dag staan we stil bij de terugkeer van Jezus naar de hemel. Tegelijk blikken we vooruit vanwege de aangekondigde komst van de heilige Geest. Hemelvaartsdag is een dag van afscheid (Al heeft hij ons verlaten...) en een dag van verwachting (...Hij laat ons niet alleen). De dienst begint om 09.30 uur.

#### **In memoriam Bontje Eelkema-Meinsma**

Dinsdag 16 april overleed Bontje Eelkema-Meinsma op de leeftijd van 87 jaar. Bontje Meinsma werd geboren op 27 november 1936 in de arbeiderswoning van Andries Swart. Deze stond net buiten het dorp Paesens. Ze was de middelste van drie dochters (Ypke, Bontje en Djoke). In 1945 verhuisden ze naar de Seewei in Moddergat. Nadat ze de lagere school had gedaan ging ze de aan het werk. Bij verschillende families heeft ze in de huishouding gewerkt, zoals in die tijd gebruikelijk was. Toen ze ongeveer 18 jaar was vond ze werk bij schoenwinkel Woudstra in Dokkum. Op 24 mei 1960 trouwde ze met Wiebren Eelkema; hij was arbeider bij Stollinga. Een jaar later werd zoon Jan geboren. Vier jaar later dochter Jetty in 1965. En zes jaar later, in 1971, dochter Jackelien. In 1966 begon Wiebren voor zichzelf een loonbedrijf. Daar was hij druk mee. Van vroeg tot laat was hij aan het werk. Ondertussen zorgde Bontje voor de kinderen. Dat was niet gemakkelijk vanwege de ziekte van Jan en

Jackelien, maar het lukte haar. De ziekte van beide kinderen was ernstig. Jan overleed in 1970 op 9-jarige leeftijd. Jackelien overleed in 1979 op 8-jarige leeftijd. Dat was een groot verdriet voor Bontje en Wiebren. In 1980 is ze opnieuw in de schoenwinkel van Woudstra gaan werken. Dat heeft ze gedaan tot 1999.

Bontje Eelkema-Meinsma was een creatieve vrouw. Altijd in de weer met bloemen, knippen, plakken overal kon ze wel wat van maken. En natuurlijk waren er de verzamelingen: blikjes, trommeltjes en de vele, vele melk- en suikerpotjes. Regelmatig ging ze samen met Wiebren naar de rommelmarkt in Eelde en Bakkeveen, ja, zelfs naar Engeland, Frankrijk, België. Waar wat te halen was, daar kon je samen vinden. Alles voor de hobby.

Mooie weekenden en vakanties hebben ze gehad met hun beste vrienden Jentsje en Sjoerdje Weidenaar. Verschillende reizen hebben ze met elkaar gemaakt. En meer dan veertig jaar hebben ze samen Oude en Nieuw gevierd. In de toenmalige Gereformeerde Kerk van Nes heeft ze ook haar steentje bijgedragen door twee keer een periode diaken te zijn geweest. Daarnaast was ze jarenlang een soort van bezoekdame. Bijna dagelijks bezocht ze 's middags na de thee enkele dorpsgenoten op. Ze hebben samen vele goede jaren mogen hebben. Toen ze geestelijk minder werd zijn ze twee jaar geleden in De Skûle gaan wonen. In de dankdienst voor haar leven hebben we stil gestaan bij de woorden van Psalm 139. Een lied van verwondering. Een lied dat zegt: weet dat je gekend bent door God. Dat je door Hem vastgehouden wordt, in leven en sterven. Dat is de rijkdom van het geloof. Waar wij door de dood moeten loslaten mogen we weten dat God verder draagt. In dat vertrouwen hebben we op vrijdag 19 april afscheid genomen van Bontje Eelkema-Meinsma, 'leave frou, mem, beppe en oerbeppe' en haar toevertrouwd aan God.

#### **Geboren: Lieke**

*Nei heit en mem's grutste winsk  
in geskink fan God: in lyts en sîn minsk,  
mar is moaste is foar my  
ik haw der in suske by*

*'Elk volmaakt geschenk komt van boven, van de vader (Jacobus 1: 17).'*

Tankber en bliid zijn Hielke en Annika de Vries-Holtewes met de geboorte van hun dochter op dinsdag 16 april. Ze hebben haar de naam Lieke gegeven. Lieke is het zusje van Oeds. Wij feliciteren jullie van harte en bidden jullie de zegen van God toe over elkaar.

#### **Oproep**

We zijn op zoek naar vijf gemeenteleden die met elkaar een Werkgroep Bijzonder Diensten (WBD) willen vormen. Het is de bedoeling dat deze werkgroep een aantal keren per jaar een dienst voorbereid die een wat andere invulling heeft. Wie het een leuk lijkt om hiermee bezig te zijn mag zich bij mij (GvW) opgeven.

#### **Moandeipraat(sje)**

Vrijwel elke maandagochtend ben ik in It Koetshûs te vinden. Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar. Wie langs wil komen voor een (koffie)praatje is van harte welkom.

Hartelijke groet,

Geert van Wieren

[www.domineegeert.nl](http://www.domineegeert.nl)

**Kopij Geandewei**

De volgende Geandewei verschijnt op 17 mei 2024, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 10 mei bij de scriba, via de mail: [scriba@pigneswierum.nl](mailto:scriba@pigneswierum.nl).