

Geandewei

Jaargang 31 - Nummer 3

Uit de gemeente

Bloemendienst

18 februari: Anna Sijtsma

Verjaardagen

Op 12 februari hoopt br. F. Schroor, Pastorijstrjitte 12, 9141VC uit Wierum zijn verjaardag te vieren.

Op 20 februari hoopt zr. J. Koopmans-van der Zee, Dongeradyk 67 K209, uit Dokkum haar verjaardag te vieren.

Op 23 februari hoopt br. A. Keegstra, Haadstrjitte 7 uit Nes zijn verjaardag te vieren.

We wensen alle drie een fijne dag en Gods zegen toe voor dit nieuwe levensjaar.

Verjaardagsfonds

It jierdeifûns hat yn Nes it ôfrûne jier EUR 331,55 opbrocht. Dit bedrach is bestimd foar de blommegroet yn 'e gemeente. Betanke foar dizze bydrage en tank oan de dames dy't wer soarge hawwe foar it opheljen.

Johanna de Jong

Verhuizingen

Even geleden is br. W. Koopmans vorig jaar verhuisd naar Dongerahiem te Dokkum. Hij heeft kortgeleden aangegeven voorkeurslid van onze gemeente te blijven.

In sommige gevallen, wanneer een kerklid verhuist, wordt vergeten aan te geven dat hij/zij lid wil blijven van onze gemeente. Het is belangrijk dit zo snel mogelijk aan ons door te geven, omdat bij een verhuizing automatisch wordt aangenomen en verwerkt dat diegene lid wordt van de gemeente waar hij/zij naartoe verhuisd. Dit kan wel worden aangepast, maar is gemakkelijker als direct gebeurt. Geef dit dus zo snel mogelijk door aan de scriba zodat dit meteen goed wordt opgenomen.

Pastoraat

In de Waadwente verblijft Klaas Akkerman, De Aak 8. Hij is daar vanwege revalidatie naar aanleiding van een herseninfarct. Wij bidden God om zijn zegen over Klaas en zijn vrouw Janke Akkerman en dat de revalidatie goed mag verlopen. Het adres: De Waadwente, Schokker 15, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA te Dokkum.

Programma Inspiratiebeurs 13 februari 2024

Deze inspiratiebeurs wordt georganiseerd door de werkgemeenschap van kerkelijk werkers en predikanten uit de regio. Het doel is elkaar als leden van al die verschillende gemeentes te ontmoeten, en inspiratie op te doen voor het gemeente-zijn. Deze keer willen we inspiratie bieden over het omgaan met het toenemende wij-zij-denken van onze tijd. Op allerlei gebied lijken de tegenstellingen tussen verschillende groepen sterker te worden. Dat kan leiden tot verharding en minder begrip voor elkaar. Tot polarisatie. Dat speelt in onze samenleving en gaat ook de gemeenschap van de kerk niet voorbij. Hoe gaan we daar mee om? Hoe vinden

we een weg waarlangs we in gesprek blijven, de ander horen en zien, met respect voor de verschillende overtuigingen? Daar hopen we op deze inspiratiebeurs handvatten voor aan te reiken. Van de 6 workshops waar jullie na de pauze uit kunnen kiezen, zijn er vier direct gerelateerd aan het thema (a t/m d). Daarnaast zijn er nog twee workshops met een ander onderwerp (e en f).

De workshops:

- a) Verschillen in geloofsbeleving. Nagenoeg elke gemeente kent een kleurrijk palet aan geloofsbelevingen. Van traditioneel tot evangelisch, van vrijzinnig tot rechtzinnig. Met voorkeur voor psalmen en gezangen, of juist voor opwekking of voor Taizé-liederen. De een hoort graag persoonlijke getuigenissen, de ander krijgt daar kromme tenen van. Hoe ga je daar mee om in de gemeente?
- b) Migratie. Een heet hangijzer in politiek en samenleving. Hoe houdt het jou bezig, welke kanten zitten er aan dit vraagstuk en hoe kunnen we er in de kerk over spreken?
- c) Klimaat. Hoe gaan we om met het klimaat-vraagstuk? Waar sta jij, hoe kijk je naar mensen die er anders in staan en welke verantwoordelijkheid hebben we als kerk?
- d) Het Palestijns conflict Over de oorlog tussen Israël en Hamas lopen ook hier in Nederland de spanningen al snel hoog op. Er wordt snel partij gekozen. Maar wat is goed en wat is kwaad? Waar baseer jij je mening op? En wat is hier theologisch over te zeggen?
- e) Troost. Aan de hand van het boek 'Vertroosting' van de Belgische psychiater Dirk de Wachter gaan we in gesprek over waar we troost vinden in moeilijke situaties.
- f) Samen jong. Hoe kun je kerk zijn voor alle generaties? En wat zijn de kernwaarden van zo'n kerk, zo'n gemeente?

We hopen hiermee een inspirerend programma aan jullie voor te leggen. De Inspiratiebeurs wordt gehouden in kerkelijk centrum De Herberg te Dokkum en begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom op onze inspiratiebeurs!

Om alvast te noteren

Zondag 25 februari begint de dienst om 11.00 uur.

Zondag 10 maart wordt de Kerk-Schooldienst gehouden.

Moandeipraat(sje)

Vrijwel elke maandagochtend ben ik in It Koetshûs te vinden. Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar. Wie langs wil komen voor een (koffie)praatje is van harte welkom.

Ds G. van Wieren

Woord van dank

Hartelijk dank voor de vele kaarten en alle attenties, die we mochten ontvangen voor ons 50 jarig huwelijk. Het was overweldigend, bedankt.

Jan en Jelly

Dankbetuiging kinderen van A. Dijkstra - van der Meulen

Wij vonden het onderstaande gedicht handgeschreven door onze mem en willen dit graag met jullie delen:

*God gaf aan mij de legkaarten van mijn leven
als stukjes speelgoed in een kinderhand.
De doos met het voorbeeld heeft Hij niet gegeven;
ik vind niet meer dan hoekjes en de rand.*

*Daarbinnen zie ik alleen maar kleuren,
ook stukjes zwart en stukjes wolkenwit.
Het is een chaos en ik blijf maar speuren
of ergens toch de toekomst soms bezit.*

*Ik weet het niet, ik kan er slechts naar gissen,
zolang Hij immers het voorbeeld voor zich houdt.
En daardoor blijf ik in het ongewisse
hoe in de toekomst het leven zich ontvouwt.*

*Zal er véél zon zijn of ook duistere wolken?
Maar dikwijls heeft een wolk een gouden rand.
O Heer, ik kan Uw puzzel niet vertolken,
ik heb het raadsel van mijn leven in mijn hand.*

*Er is één ding waarop ik mag Vertrouwen,
hoewel ik nu nog in het donker tast:
Eenmaal zal ik het voltooide beeld aanschouwen,
en zien, dat ieder stuk volkomen past.*

*Tevens vonden we later onderin een doosje een
briefje met de volgende Bijbeltekst, die mem voor
zichzelf had uitgezocht als Begrafenistekst:*

*“Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het
dodenrijk, want Hij zal mij opnemen.” (Psalm 49:16)*

Leave minsken,

Wy wolle eltsenien tige tanksizze foar it waarme meilibjen nei it hinnegean fan ús leave soarchsume mem, beppe en âlde beppe



Anna Dijkstra-van der Meulen (Anneke)

Wy misse har, mar it jout ús Treast te witten dat se teplak en ferienige is mei al har leafsten,
dy't se hjir misse moast.

Har tankbere bern, bernsbern en efterbernsbern

Gedicht ter bemoediging

*Stem in met volle overtuiging
Fluister het zachtjes in de stilte
Zing mee met tranen in je ogen
Laat je stem klinken in gebrokenheid
Jubel het uit vol verlangen
Zeker weten zingt mijn ziel
Midden in de onzekerheid*

*Van de diepste nacht
In de stormen van het leven
En mijn bange, bange vragen
Dit geeft hoop en nieuwe kracht
Voor vandaag en alle dagen*

Maar de heer zal uitkomst geven!

Bankrekeningen

Diaconie: NL33RABO03461.34.455

Kerk : NL23RABO03461.06.796

Kopij Geandewei

De volgende Geandewei verschijnt op 23 februari 2024, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 16 februari bij de scriba (De Kamp 1, Nes) of via de mail naar: scriba@pigneswierum.nl.