

## Zondag 1 augustus

*Johannestsjerke*

*Fryske Tsjinst*

11.00 uur: ds. A. Elverdink, Eastermar

Dienstdoend ambtsdrager: Y.B. Eelkema-de Jong

Koster: H. Eelkema

Collecten: 1<sup>e</sup> diaconie 2<sup>e</sup> kerk

Organist: J. de Jong

Bloemen: S. Torensma - Dijkstra

## Zondag 8 augustus

*Geen dienst*

## Zondag 15 augustus

*Johannestsjerke*

11.00 uur: ds. E. van der Veer, Ferwert

Dienstdoend ambtsdrager: L. Kingma – Post

Koster: O. K. de Graaf

Collecte: 1<sup>e</sup> diaconie, 2<sup>e</sup> kerk

Organist: J. de Jong

Bloemen: D. de Jong

Verdere mededelingen kunt u lezen op onze website

[www.pgneswierum.nl](http://www.pgneswierum.nl)

## Diaconie

Diaconie: NL33RABO03461.34.455

Kerk: NL23RABO03461.06.796

### **Zondag 15 augustus: Diaconie collecte Kerk in Actie voor Pakistan**

Christenen staan sterker in hun geloof. In het Islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als 2e rangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan de trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! Van harte aanbevolen.

De diaconie.

## Uit de gemeente

### **Verjaardagen**

De volgende gemeenteleden vieren in de komende drie weken hun verjaardag

Op 2 augustus dhr. J. Visser, Kaatsbuurt 11, 9143 VZ Nes, op 4 augustus mw. M. van der Meulen, Voorstraat 17, 9142 WR Nes, 6 augustus mw. K. Post-Visser, Iniastrjitte 10, 9141 VE Wierum en op dezelfde dag dhr. S. de Jong, Aak 2, 9141 VJ Wierum, 11 augustus mw. A. Mollema-Vriesema, Dongeraheim, K 201, 9101 GC Dokkum.

Op 16 augustus viert Dirk Post, zoon van Makke en Klaske zijn verjaardag. Hij woont in 9481 TP Een, Rietwal 14.

We feliciteren alle jarigen en wensen u allen een hele fijne verjaardag.

### **Woord van dank**

Bedankt voor de kaarten en de bloemen uit de kerk voor ons huwelijksjubileum van 3 juli, willen we de gemeenteleden in Nes-Wierum hartelijk bedanken.

Officieel waren we net "vertrokken" en dan is het een verrassing dat er aan ons gedacht is. Nogmaals dank en het ga jullie goed.

Jelle en Janny Eelkema-Brouwer

### **Jubileum**

Op 18 augustus vieren Jan en Beppie de Vries-Eelkema hun 55 jarig huwelijk, zij wonen op de I. de Beerstrjitte 7, 9143 WG Nes.

We wensen u samen met kinderen en kleinkinderen een fijne dag en hopen dat u in gezondheid nog veel mooie jaren aan dit jubileum toe mag voegen

### **In memoriam Pieter Fedde van der Zee**

Zaterdag 10 juli overleed Pieter Fedde van der Zee. Een week daarvoor was hij opgenomen in het ziekenhuis vanwege een ernstige hersenbloeding. Het was een week van hoop en vrees. Je hoopte dat hij er weer bovenop zou komen, de vrees was echter dat het ook niet zou gebeuren. Met al wat in je is aan liefde, aandacht en zorg stond je die week bij zijn bed. Je wilde veel doen, maar kon zo weinig. Hoe dichtbij je ook was, de afstand was enorm geworden. Het werd een zware week die eindigde in zijn overlijden. Boven de rouwbrief werd gezet:

*It lân, de kimen*

*It wetter, de seedyk, it doarp*

*Wierumer*

*yn ieren en sinen*

Zijn leven lang woonde Pieter Fedde in Wierum. Hij hield van het dorp, was betrokken bij het wel en wee en actief (bestuurs)lid van veel verenigingen. Pieter Fedde werd geboren op 27 juni 1910. Hij was de derde en daarmee de jongste in het gezin van Fedde en Pietje van der Zee; Tineke en Auke waren zijn zus en broer. Toen hij zeven jaar was overleed zijn vader. Na de lagere school ging Pieter Fedde naar via de MAVO naar Claercamp voor een opleiding in de zorg. Dit bleek echter niet zijn ding te zijn. In zijn vrije tijd had hij de horeca ontdekt en ging daarin aan het werk. Door omstandigheden en veranderende belangstelling kwam hij in het boerenwerk terecht. Eerst bij Willem en Jannie in Wierum, daarna bij Klaas en Martha in Anjum. Toch bleef de horeca trekken. Op zaterdag werkte hij bij Knilles en Nynke in Wierum. Zijn vakanties vulde hij in met vrienden; samen op de boot, in een camper of op wintersport. Ook genoot hij van zijn familiereizen naar Australië. Met 51 jaar stond hij midden in het leven toen de hersenbloeding hem fataal werd. In de afscheidsdienst op donderdag 15 juli hebben we enkele woorden van Psalm 139 gelezen. In deze Psalm spreekt de dichter zijn verwondering uit over de nabijheid van God. Waar hij ook is, wat hij ook doet, in welke situatie hij ook verkeerd: zijn leven is door God gekend. Gods hand rust op hem. Dat beeld van die hand is mooi gevonden. Het betekent zoveel als leven met en onder de zegen van God. Een zegen die niet alleen bij leven geldt. Zelfs in het dodenrijk, zegt de dichter is God. Waar wij moeten loslaten, daar houdt God vast. Wij bidden deze God om kracht en moed voor Pietje van de Zee, Tineke en Jan, Auke en

Akke. Het valt niet mee om zo plotseling verder te moeten zonder Pieter Fedde. Weet dat Gods hand op jullie rust.

Geert van Wieren

### **In memoriam Jan Smit**

Geboren 18 maart 1936 overleden 17 juni 2021.

In de afscheidsdienst die gehouden is op 21 juni 2021 is het leven van Jan Smit herdacht. Er zijn liederen gezongen die hij mooi vond. Als bemoediging is de tekst Mattheus 11: 28 gelezen. Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Verder is er stilgestaan bij Psalm 23. De Here is mijn Herder. Jan is begraven op het kerkhof naast de kerk in Wierum.

*Earne leit in leaf lyts doarpke,*

*eartiids berne út de see.*

*It is dêr stil en fredich,*

*mei it wol en ek it wee.*

*It lân jout rom en ryklik,*

*men hat it nei it sin.*

*De mienskipsin fertroulik,*

*om 't de ien de oare kin.*

*'k Haw dêr wenne, 'k haw dêr boarte,*

*'t wie foar my in hillich stee.*

*'k Seach de wide, fiere kimen,*

*en de fiskers op de see.*

*Moat ik ea de wrâld ferlitte,*

*it ierdske libben my tefolle*

*Soe ik op dit fredich plakje,*

*wol foar ivich rêste wolle.*

### **Uitgeschreven**

Onlangs zijn Dhr. F.R Tuinstra en Mevr. D.G Tuinstra – Oldenbeuving uitgeschreven bij onze gemeente.

### **Vakantie ds. Van Wieren**

Van 25 juli tot en met 22 augustus is ds. Van Wieren met vakantie.

**Kopij Geandewei**

De volgende Geandewei verschijnt over 3 weken, op 20 augustus 2021, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 13 augustus bij de scriba of via de mail naar [annika-holtewes@live.nl](mailto:annika-holtewes@live.nl).